

Ημερίδα

της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας

με θέμα:

Authors of our own authority (Δημιουργοί της δικής μας αυθεντίας),

Σάββατο 23/9/17, Στοά του Βιβλίου

κεντρικός ομιλητής: **Michael Parsons**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η ομιλία του Michael Parsons με τον αγγλικό τίτλο: «**Authors of our own authority**», (δίνοντας μια ενδεχόμενη απόδοση στα ελληνικά : Δημιουργοί της δικής μας αυθεντίας), εκφωνήθηκε στο Συνέδριο της EPF (2016), στο Βερολίνο που είχε ως θέμα: **¿Authority?** .

Το Βερολίνο επελέγη για το συγκεκριμένο θέμα του Συνεδρίου, ως ένας τόπος με ιδιαίτερη συμβολική σημασία για την άσκηση εξουσίας και τις τραγικές επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ιστορία του 20^{ου} αιώνα.

Στις αρχές του 21^{ου} αιώνα, με τις πολλές και εν πολλοίς νέες καταστάσεις που ανατρέπουν προηγούμενες σταθερές και αντιλήψεις, ίσως και φανατικές βεβαιότητες, η άσκηση εξουσίας, πολιτικής, θεσμικής ή άλλης, συνιστά ένα σημαντικό παράγοντα για τον κάθε άνθρωπο, το κάθε υποκείμενο. Οι μορφές με τις οποίες ασκείται η εξωτερική εξουσία μπορεί να είναι είτε ευμενείς, είτε δυσμενείς, κατασταλτικές προς το υποκείμενο. Σε ανάλογο βαθμό , αυτό συμβαίνει στο επίπεδο της εσωτερικής πραγματικότητας, με τις ιδιαίτερες μορφές άσκησης της εξουσίας που επιβάλλει το Υπερεγώ στο Εγώ.

Μέχρι πρόσφατα ήταν απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο, οι ψυχαναλυτές να έχουν τις προσωπικές τους απόψεις για τις εξωτερικές, πολιτικές ή άλλες εξουσίες, χωρίς όμως να αναγνωρίζονται αυτές ως ψυχαναλυτικές. Σήμερα, ο ψυχαναλυτής

είναι ευκαταίω να διατυπώνει, με ψυχαναλυτικούς όρους, σκέψεις και ιδέες για τα θέματα πολιτικής. Προφανώς, το ενδιαφέρον του εστιάζεται πρωτίστως στις πολύπλοκες σχέσεις και τις μορφές εξουσίας του εσωτερικού κόσμου. Ενός εσωτερικού κόσμου που δημιουργήθηκε, εν μέρει, διαμέσου εσωτερικεύσεων των σχέσεων με τον εξωτερικό κόσμο.

Όμως ένα καίριο ερώτημα αναδύεται και μας απασχολεί: πώς η εξωτερική εξουσία-αυθεντία (authority) μπορεί να υπονομεύσει ή αντιθέτως, να ευνοήσει την εσωτερική εξουσία; Πως εξουσιοδοτούμε ασυνείδητα τις εξωτερικές εξουσίες να επιδρούν μέσα μας;

Ο M. Parsons διερευνά τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες είναι εφικτό να γίνει κανείς δημιουργός (author) της δικής του εσωτερικής αυθεντίας (authority). Ο «αληθής εαυτός», όπως τον όρισε ο Winnicott, είναι μια απάντηση στο ερώτημα σε τι συνίσταται η εσωτερική authority. Αυτή η απάντηση εγείρει πολλά ερωτήματα ως προς την θέση του υποκειμένου και της υποκειμενοποίησης, στην λειτουργία του αληθινού εαυτού.

Το να είναι κανείς υποκείμενο σημαίνει να είναι μέρος μια κοινωνικής ομάδας και να μπορεί να βλέπει τον εαυτό του και από την σκοπιά των άλλων. Η αναζήτηση της απόκρισης του άλλου είναι έμφυτη. Καθημερινά, δημιουργούμε και επαναλαμβάνουμε με τους άλλους εμπειρίες, την ευθύνη των οποίων οικειοποιούμαστε ως υποκείμενα. Γινόμαστε υποκείμενα του νοήματος με το οποίο ερμηνεύουμε τις εμπειρίες μας. Και, ίσως, για τη δημιουργία νέων νοημάτων, από τις ίδιες μας τις εμπειρίες, να είναι απαραίτητη η αποποίηση των φαινομενικών βεβαιότητων μας.

Ο Michael Parsons είναι διδάσκων αναλυτής της Βρετανικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (BPS), Γαλλικής Ψυχαναλυτικής Ένωσης (APF), και του Βασιλικού Κολεγίου Ψυχιάτρων.

Το πρώτο του πτυχίο ήταν στη Φιλοσοφία και την Κλασική Λογοτεχνία & Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Έχει ισχυρούς δεσμούς και συστηματική

συνεργασία με ψυχαναλυτές και ψυχαναλυτικές εταιρείες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον για το σύνδεσμο της ψυχανάλυσης με άλλους τομείς, όπως την τέχνη, τη λογοτεχνία και τη θρησκεία.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων: *'The Dove that Returns, The Dove that Vanishes: Paradox and Creativity in Psychoanalysis'* (Routledge, 2000) και *'Living Psychoanalysis: From Theory to Experience'* (Routledge, 2014). Είναι επίσης ένας από τους συντάκτες του *'Before I was I: Psychoanalysis and the Imagination. Collected papers of Enid Balint'* (Free Association, 1993).

Στα πρόσφατα μη δημοσιευμένα κείμενά του συμπεριλαμβάνονται τα *'Faith in psychoanalysis'*, *'Free association and the death drive: the solemn freedom of psychoanalysis'*, *'Authors of our own authority'* (παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ψυχαναλυτικής Ομοσπονδίας το 2016) και το *'Psychoanalysis, art and the vale of soul-making'* (παρουσιάστηκε στο Συμπόσιο για την ψυχανάλυση και τις τέχνες στη Φλωρεντία το 2017).